

19 I SAMKLANG MED DET OÄNDLIGA

av Ralph Waldo Trine

¹Denna bok, som sedan länge varit slutsåld och numera är svåråtkomlig även i antikvariaten, förtjänar att räddas ur glömskan och utges i ny upplaga. Den är förvisso Trines bästa bok och New Thought-rörelsens förnämsta produkt. Den kan sägas utgöra sammanfattningen av denna åskådningens väsentliga grundtankar.

²Betecknande för denna livsåskådning är dess inställning till Kristi lära. Den avvisar med bestämdhet hela det teologiska utanverk, vari Jeshu enkla förkunnelse varit insvept, och godtar endast det som är i överensstämmelse med Jeshu egna ord i evangelierna. I stort sett överensstämmer den med tyske teologen Johannes Müllers (Elmau) försök till reformation av kristendomen, sådan den utformas i hans böcker *Die Bergpredigt* och *Die Reden Jesu* (fem delar; dåligt översatta till svenskan).

³Följande esoteriska kommentar till Trines verk vill icke förringa eller nedvärdera denna underbara bok, en juvel i kristna litteraturens skattkammare. Även om den saknar den kunskapsteoretiska grund som är väsentlig för en hylozoiker, har den sina obestridliga förtjänster, som här i korthet ska anges.

⁴Genomgående betraktar den religiösa världsåskådningen tillvaron såsom bestående av endast två världar, den sinnliga och den andliga (oändliga, kosmiska). Att den kosmiska världen icke är fullt så enkel, kommer väl snart nog att kunna konstateras även av andra än av dem som förvärvat kausal medvetenhet.

⁵Otvivelaktigt är människans hälsotillstånd i stor utsträckning beroende av hennes livsinställning. Men med kännedom om ofrånkomliga återfödelsen (reinkarnationen) och skördelagen (lagen för orsak och verkan, karma) inser man, att även andra energier än emotionala och mentala medvetenhetsenergierna erfordras för att garantera bestående hälsa.

⁶Människans "kontakt med gudomligheten" är helt enkelt hennes kontakt med sin Augoeides, som är människans "själ", hennes frälsare och förbindelse med planethierarkien. Men våra teoretiska föreställningar därvidlag, hur riktiga de än må vara, äro betydelselösa i jämförelse med kontakten med vår övermedvetenhet, vilket namn man än må ge det. Och för många är Trines enkla inställning till det gudomliga mera näraliggande och därför av större psykologisk betydelse.

⁷Esoterikern inser också, att Emerson i sin mentalvärld icke kan ha varit medveten om, hur hans förkunnelse uppfattats av en eftervärld. Men dylika små teoretiska misstag betyda föga i jämförelse med det överväldigande intryck som framställningen i övrigt måste göra på särskilt en mystiker i högre emotionalmedvetenheten. Även en esoteriker känner sig märkbart berörd i sitt hjärta av dessa vitaliserande emotionalenergierna.

Ovanstående text utgör uppsatsen *I samklang med det oändliga* av Henry T. Laurency.

Uppsatsen ingår i boken *Livskunskap Fem*, utgiven 1995.

Copyright © Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency 1995.